



MISSION I DAG!

I 2023 har Dansk Missionsråd haft fokus på spørgsmålet "Hvor er mission i dag?"
Mission udfoldes mange steder, på mange måder. Intentionen har været at tage afsæt i "hvor" der sker noget, for på den baggrund at beskrive "hvad" det er, der foregår, når vi taler om mission. Dette dokument er en opfølgning på drøftelserne, orienteret mod at rejse bevidsthed om fælles engagement og omdrejningspunkter i en dansk sammenhæng. Håbet er, at kirkesamfund og organisationer i Dansk Missionsråds netværk kan genkende sig selv i teksten, og bruge den som et af redskaberne til at forstå og beskrive mission i dag. Tekstens "vi" kalder altså ikke på ensretning, men er en invitation til en samtale om mission, som det ser ud fra et dansk perspektiv.

Mission foregår i globalt livsfællesskab med mennesker, fællesskaber og skaberværk. Her er vi afhængige af kristne og menigheder i hele verden. Det samliv, det livsfællesskab og samarbejde, beriger vores forståelse af Guds kraft og medvirker til at genoprette liv og relationer.

VI TROR

- At Guds mission, Missio Dei, er at Gud skaber og giver liv, sender sig selv til verden, for at blive "alt i alle," og derved både opretholder og fornyer verden og mennesker;
- At Guds mission genetablerer relationer og samliv, som svar på syndens ødelæggende indflydelse;
- At Guds mission er knyttet til det Guds Rige, som gennem Jesu liv, hans død og opstandelse er kommet nær, og som vil blomstre med retfærdighed, fred og glæde ved tidens ende;
- At hele Kirken har et kald til at dele hele evangeliet, med hele verden, for i tro, dåb og livsfællesskab knyttes vores liv sammen med Jesus Kristus, hans død og opstandelse;
- At kirker deltager i Guds mission ved at "præsentere og repræsentere evangeliet for mennesker af anden eller ingen tro," i en dynamisk proces der involverer at lytte, lære og modtage fra verden omkring os, i forventning om at Kristus derigennem kommer os i møde;
- At mission – både som proklamation og som demonstration af Guds kærlighed - formidler forsoning med Gud og inviterer ind i frelsens fællesskab med Jesus Kristus og hans Kirke, både her i livet og i det evige liv;
- At det alene er Guds ånd, der giver tro og omvender mennesker.

VI SER

- At Kirkens demografiske centrum er flyttet til Det globale syd, og at kirker er i vækst mange steder udenfor den vestlige verden;
- At kirker i Vesten trænger til fornyet liv og spiritualitet, og i længsel efter det kan åbne sig for indflydelse fra kirker i det globale syd;
- At mission ikke alene vedrører genløsning af mennesker men genløsningen af hele Guds skaberværk - naturen, samfund og kultur;
- At evangeliet spredes, hvor mennesker krydser geografiske og kulturelle grænser, som det f.eks. er tilfældet med migranter, og at dette involverer et kulturmøde, der både kalder på bevidsthed om fremmed kultur og dansk kultur.



VI ERKENDER

- At vores tidligere syn på verdensmission har været præget af vestlige kulturelle idealer, og vi dermed har svigtet livsfællesskabet med den globale Kirke, Kristi legeme;
- At tidligere forståelse af mission har svigtet i forhold til den økologiske krise, hvor kirker og organisationer alt for ofte har legitimeret udbytning og udnyttelse;
- At global mission indebærer et livsfællesskab med andre mennesker, fællesskaber og strukturer, hvor vi sammen lærer mere om Guds ord og om Guds tilstedeværelse i verden, og møder de blinde vinkler i vores egen kultur.

VI MENER

- At Guds mission involverer alle mennesker og fællesskaber, religiøse såvel som sekulære, ja hele skabningen, som længes efter forløsning, og kun sammen, på tværs af kulturelle og geografiske grænser, får kirker og menigheder en bevidsthed om omfanget af Guds mission i verden;
- At vi, når det gælder mødet med andre religiøse traditioner og livstolkninger, ikke kan pege på nogen anden frelses-vej end Jesus Kristus, samtidig med at vi ikke kan sætte grænser for Guds frelsende magt;
- At kirkers og organisationers opgaver består i at vidne om Gud i forkyndelsen af evangeliet, omsorg for menneskers nød, kamp for retfærdighed, og værn om skaberværket;
- At global mission involverer samarbejde med sekulære såvel som religiøse partnere, for så vidt det medvirker til at dele velsignelse og genoprettede liv;
- At mission formes i mødet med andre, i respekt for kultur, i kritik af undertrykkelse og i omsorg for skaberværket;
- At mission antager mangfoldige former som for eksempel:
 - Bøn:** Spiritualitet og bøn for verden; **Lytten:** at lære fra verden og modtage Kristus gennem møder med andre; **Dialog:** samtale og deling af livs- og trohistorier i lyset af Bibelens fortælling; **Forsoning:** At arbejde for fred og forsoning mellem mennesker og nationer. **Fortalervirksomhed:** At være fortalere for de undertrykte. **Gæstfrihed:** At tage imod og være vært for mennesker på tværs af kulturer. **Økologisk ansvar:** Beundring og ansvarlig varetagelse af skaberværket. **Vidnesbyrd:** At vidne om kristen tro. **Forkyndelse:** At forkynde evangeliet. **Discipelskab:** At invitere mennesker til at vandre som Jesu disciple. **Op-læring:** Undervisning i kristendom og deltagelse i gudstjeneste. **Kirkeplantning:** At danne og udvikle menigheder. **Empowerment:** At udruste mennesker til tjeneste. **Diakonal tjeneste:** At vise mennesker omsorg gennem næstekærlighed, inkluderende fællesskab, værn om skaberværket og kamp for retfærdighed. **Kontekstuel teologi:** At formulere troens indhold i forskellige kulturer. **Oversættelse:** At oversætte Bibelen til alle sprog og gøre den tilgængelig gennem medier. **Offentlighedsteologi:** At bidrage til det fælles gode i samfundet.